

SOCKENBLADET

Frinnaryds Hembygdsförening · Årgång 40 2018



HEMBYGDSFÖRENINGEN 80 år **FRINNARYD** i huvet på Henry och Gert **SOCKENBLADET** 40 år **SLÅTTERÄNGEN** i Majmålen **FRINNARYDS IF** blev årets förening **LENNART** ser livet genom kameranlinsen **TORPVANDRING** i Bänarp **LINDBLAD** berättar **SCOUTLÄGER** i Grönebo **BIRGITTAS SALONG 34** har fyllt 30 år

Frinnaryds Hembygdsförening

Medlemsavgiften är 50:-/person eller 150:- för en familj. Du kan betala via bankgiro 5644-6347 eller till Birgitta Kellner, tel 0140-203 44.

Vi hälsar såväl gamla som nya medlemmar välkomna i vår förening. Henry Sjöstrands böcker om Frinnaryds socken kan köpas genom Hembygdsföreningen.

Hembygdsboken, 50:- (OBS!), *Nordsmäländska bilder*, 134:-

Sockenbladet kostar 30:- Kontakta Hembygdsföreningens ordförande.

**Köp den nya boken om
Torp och backstugor
i Frinnaryds socken**

Pris 100:-
Allt om bebyggelsen
i Frinnaryd.



Planerade aktiviteter 2018

Måndag 19/3 19.00

Årsmöte i Hembygdsgården. Medverkan av Ulf Lundberg. Föreningen bjuder på kaffe.

Torsdag 19/4 17.00

Vårröjning av Hembygdsparken och styrelsemöte.

Föreningen bjuder på kaffe.

Tisdag 8/5 17.00

Fagning i Majmålen

Lördag 12/5 10.00

Torpvandring i Isaryd och besök på Johan Örfelths museum i Öringe
Tag med kaffekorg.

Torsdagen den 7/6 18.00

Kyrkogårdsvandring

Tag med kaffekorg

Lördag 7/7 08.00-10.00

Loppmarknad i Hembygdsgården
Servering.

Torsdag 26/7 17.00

Slätter i Majmålen.

Ta med kaffekorg och lämpliga redskap.
Föreningen bjuder på ostkaka.

Söndag 19/8 11.00

Logmöte i Hembygdsgården
Kyrkan ansvarar.

Tisdag 18/9 19.00

Filmkväll i Hembygdsgården.

Lördag 27/10 07.00

Yste

Tisdag 13/11 19.00

Braskväll med 80-årsjubileum i Hembygdsgården. Martin Holmström och Irene Oskarsson.
Föreningen bjuder på kaffe.

Lördag 15/12 14.00

Julmarknad i Hembygdsgården
Ostauktion kl. 15.00. OBS tiden!
Servering.

Sockenbladet

TSSN 1651 - 1468

Frinnaryds Sockenblad utkommer en gång per år.
Vi hoppas det blir en angenäm läsning.

Sockenbladets redaktionskommitté:

Hans-Åke Björklund, Arne Thorebring, George Sunbring, Mikael Gripe samt Staffan Hellgren.

Vi tar gärna emot tips och idéer beträffande innehållet i Sockenbladet.

Omslagsbilden: *Torpvandring i Bänarp och Örsås den 20 maj 2017.*

Jordkällaren vid Lindstugan, Bänarp. Foto: Hans-Åke Björklund.



Hembygdsgården

Hembygdsgården i Sunhultsbrunn hyrs ut för mindre sammankomster.

Hyran avorstuga och kök 200:-

Hyra avorstuga, kök och kyrksal 300:-

Samlingarna visas efter önskemål.

Kontakta Hans-Åke Björklund, tel. 070-230 18 36



Frinnaryds hembygdsförening: Styrelse: Ordförande Hans-Åke Björklund tel: 070-230 18 36 Magnus Ljunggren vice ordförande, Harald Runnestad sekreterare, Birgitta Kell-

ner, kassör och ledamöterna Tobias Andersson, Gert Karlsson, Ulla Larsson, Zandra Rydén, Tomas Axelsson och Agneta Klingvall-Simonsen.

Org.nr. 826500-5275
Bankgiro 5644-6347
frinnaryds.hembyggsforening@gmail.com
www.hembygd.se/frinnaryd

PERSONUPPGIFTER FRINNARYDS SOCKEN 2017

FÖDDA

Anton Recco	Sunhult	2017-03-13
Felix Tengvall	Sunhult	2017-04-21
Oskar Lindkvist	Sunhult	2017-05-06
Diana Klaman	Sunhult	2017-09-05
Daga Henrysson	Sunhult	2017-09-07

AVLIDNA

Karin Johansson	Frinnaryd	1933-12-15	2017-02-27
Rune Andersson	Sunhult	1928-03-29	2017-03-07
Ingrid Ericsson	Sunhult	1942-08-27	2017-04-07
Barbro Bondeson	Antuna	1928-06-10	2017-07-04
Maj Göransson	Antuna	1923-05-15	2017-09-22

SOCKNENS FOLKMÄNGD

uppgick 2017-12-31 till 740 personer, en minskning med 15 personer sedan förra årsskiftet.

TIDNINGSArtiklar

från trakten hittar du på
hemsidan www.frinnaryd.com

Socknens folkmängd per den 31 dec 2017

	Kvinnor	Män	Totalt
Frinnaryds tätort	116	129	245
Sunhults tätort	150	148	298
Frinnaryds glesbygd	52	54	106
Sunhults glesbygd	46	45	91
Totalt	364	376	740

**TORPVANDRING I ISARYD
JOHAN ÖRFELTHS
MUSEUM I ÖRINGE**
Lördagen den 12 maj
Kl. 10.00
VÄLKOMNA!!

11-Kaffe

Tisdagar jämna veckor.

Välkomna till Hembygdgården!

Kyrkorådet och
Hembygdsföreningen

KYRKOgåRDSVANDRING 2018

Frinnaryds kyrkogård
Torsdagen den 7 juni
Kl. 18.00
VÄLKOMNA!!

ÅRSMÖTE

Vi kallar härmed till årsmöte i
Hembygdsgården

måndagen
den 19/3 kl. 19.00

Ulf Lundberg
Kaffe

VÄLKOMNA!!
Styrelsen

HAR DU LOPPIS- GREJOR?

Ring så hämtar vi:
Hans-Åke Björklund
tel. 070 - 230 18 36

Frinnaryds Hembygdsförening

11-Kaffe i BYGDEGÅRDEN

Varje fredag kl 11.00

HemBYGDSFÖRENINGEN 80 ÅR

1938 Den 27 juli 1938 samlades i församlingssalen i Frinnaryd några personer som var intresserade av hembygdsrörelsen. En interimsstyrelse bildades bestående av Sven Franzén ordförande, Sixten Lindblad, Axel Johansson Gunnar Hedström och V. Sandén. Den 26 oktober samma år hölls nästa möte och då antogs stadgar. Ordförande i den första styrelsen blev Sven Franzén och övriga ledamöter blev Sixten Lindblad, Sven Isaksson, Thor Örfelt, Hilma Kvist, Axel Johansson, David Johansson, Hjalmar Karlsson, Elin Djerv och V. Sandén.

Nästa möte hölls den 8 december samma år, då man hade att fatta beslut var



Franzén



Djerv

hembygdsgården skulle placeras. Tre förslag förelåg: en tomt vid Gungsan, dels vid Norra Isaryd på Lindblads ägor eller någonstans i Sunhult. Hjalmar Djerv förklarade sig villig att skänka ett tomtområde mitt emot Brunnsgården och därmed var tomtfrågan löst.

1940 Mangårdsbyggnaden i Dagstorp inköps för 200 kronor av David Johansson. Den blir Hembygdsgården i Sunhultsbrunn

Ifrån Tostås i Säby inköpes samma år en loftbod som uppförs som flygel till Hembygdsgården. Priset var 250 kronor och 45 öre.



1940



1948

1941 Hembygdsföreningens första årsmöte hålls i Hembygdsgården.

På 1960- och 1970-talet gjordes en inventering och registrering av försvunnen torp- och backstugubebyggelse i socknen. Arbetet leddes av Henry Sjöstrand som också har tagit fram en förteckning över samtliga torp och backstugor.



1970 Efter några år med liten verksamhet skedde en nystart den 2 juli 1970 då följande styrelse valdes: Olle Lindkvist, ordförande, Birger Samuelsson, Gillis Hermansson, Erik Ahrnfelt, Elisabeth Ganestål, Hubert Johansson, Vera Gustavsson, Nils Johansson, John-Erik Göransson och Lennart Johansson.

1973 var året då den första loppmarknaden genomfördes. Genom dessa har stora inkomster tillförts föreningen. Ett stort arbete sker genom att hämta in material i bygden, lagra detta och sedan ställa fram ett stort utbud under första lördagen i juli månad.



1995

1976 Från Trottamålen flyttades en linbasta till området 1976. Ladugården är flyttad från Ulstorp i Säby och uppfördes igen 1985 under ledning av bröderna Ivar och Sven Lind.



1985

1985 På initiativ av Britta Svensson beslutade styrelsen att en slätteräng i Majmålen skulle skötas vilket har skett sedan 1985. Ett antal ideella krafter slår ängen med liar och räfsor varje år och samlas efter utfört arbete på logen i Majmålen där ostkaka och jordgubbar finns framdukade.



1997

2013 Varje år sedan 2013 sker en vandring på kyrkogården i Frinnaryd då information ges om de som är begravda på ett visst område.

2016 Torpvandringar skedde 2004 och 2006 och har återupptagits årligen från 2016 med många nya intresserade deltagare.



2016

FILMKVÄLL Föreningen har i sin ägo ett antal filmer som inspelats från 1960-talet och framåt. Dessa visas vid separata filmkvällar.

BRASKVÄLL En kväll i november inbjuder föreningen till braskväll i Hembygdsgården då någon intressant föreläsare berättar och visar bilder.

JULMARKNAD Strax före jul är det dags för den årliga julmarknaden med försäljning av slaglimpa och auktion av hemystade ostar.



2017

SOCKENBLADET 40 ÅR

En av eldsjälarna i bygden var under många år Olle Lindqvist. Olle tyckte att man på något sätt borde förmedla info om hembygdstänket i bygden till alla som bodde här, oavsett om man bodde i samhället eller på landsbygden.

Det utmynnade i att han samlade lite material som blev till det första sockenbladet 1979. Ett enkelt fotostatkopierat häfte med information från bygden som pryddes av ett foto av Hembygdsgårdens klockstapel på första sidan.

I början gjorde han i stort sett allt själv men ganska snart bildades en kommitté där John-Erik Göransson och Bengt Sunbring ingick.



Olle Lindqvist John Erik Göransson Bengt Sunbring

De första årgångarna var häftade fotostatkopior men den 6:e årgången trycktes och för första gången blev Sockenbladet litet av en riktig tidning.

Medlemskap i Hembygdgården var inget krav för att få en tidning - Olle ville väcka intresse för socknen så alla hushåll skulle ha ett exemplar.

Många andra som också hade intresse av hembygden kom att jobba med Sockenbladet. En av dem var Sven Adolfsson i Frinnaryd. Han var aktiv i hembygdströrelsen och skrev många artiklar i Sockenbladet. Och sjunga kunde han också. Elisabeth Ganestål berättar att han vid slätterna i Majmålen, hängandes på sin lie, gärna sjöng sin slättervisa, den som bara han kunde.

En som också kom att betyda mycket för Sockenbladet var Allan Ganestål. Allan som var lärare såg nya möjligheter när det gällde produktionen av Sockenbladet. Det var han

som med tålmod och envishet lyfte in Sockenbladet i den moderna tiden genom att se till att föreningen införskaffade dator och skrivare. Det var ett stort kliv från elskrivmaskin och fotostatkopiering. Eftersom det bara var Allan som kunde sköta datorn blev det också han som, tillsammans med hustru Elisabeth, kom att ta han om redigering och sammanställning av materialet fortsättningsvis.

I kommittén på den tiden, i mitten av 90-talet, ingick förutom Allan och Elisabet också Bevan Bertelsen, Olle Lindqvist, Roland Johansson och Bengt Sunbring. I början på 2000-talet kom även Arne Thorebring med. En stor tillgång har den



Sven Adolfsson Henry Sjöstrand Allan Ganestål

ständiga medlemmen Henry Sjöstrand varit, en till synes outtömlig källa till kunskap om vår sockens bebyggelse och natur.

Under alla år har tidningen fått ett positivt mottagande. Både i socknen och utanför. Många personporträtt och kulturbeskrivningar har rönt uppskattning.

2014 blev ytterligare en milstolpe i Sockenbladet utveckling. Då började tidningen produceras på ett mer professionellt sätt. Kvaliteten på bilderna förbättrades avsevärt genom möjligheten att ta bra bilder med telefoner och moderna digitala kameror. Då började också tidningen att tryckas helt i färg.

Idag ingår Hans-Åke Björklund, George Sunbring, Arne Thorebring, Mikael Gripe och Staffan Hellgren i Sockenbladets kommitté. Vi jobbar vidare i Olles anda för att visa vår hembygd på ett sätt som intresserar så många som möjligt.

/Staffan Hellgren





FRINNARYDS SAMHÄLLSFÖRENING

Frinnaryds Samhällsförening har idag en styrelse med sju styrelsemedlemmar. Vi brukar ses en gång i månaden. Samhällsföreningen arbetar bland annat för trivsel och ökad gemenskap i vårt samhälle.

Genom att anordna städdagar försöker vi att hålla fint i vårt samhälle. I våras var det ett gäng med samhällsbor som träffades och städade runt torget, fixade i ordning boulevanen. Efteråt så grillade vi korv. Det blev en eftermiddag med både arbete och gemenskap.

De sista åren har det skett en inflyttning till Frinnaryd med flera barnfamiljer med utländsk bakgrund. Tillsammans med övriga föreningar i Frinnaryd har vi arbetat för en ökad integration. Vi erhöll ett bidrag från Aneby kommun för att kunna på olika sätt öka integrationen.

Samhällsföreningen anordnade en trubadurkväll en lördagskväll i augusti med syfte att lära känna varandra och öka gemenskapen. Cirka 60 personer kom, vuxna och barn. Både nyinflyttade och "gamla" samhällsbor. Det blev en trevlig och uppskattad kväll där Tobias Martinsson underhöll med musik och lockade till dans och allsång.

Under hösten har Samhällsföreningen anordnat tipspromenader under fyra söndags eftermiddagar. Ett tjugotal personer har deltagit varje söndag. En trevlig stund med prat och skratt och en kopp kaffe väntade efter tips-

promenaden då Samhällsföreningen bjöd på fika på torget.

Lördagen den 2 december anordnades årets tomtevandring i Frinnarydsskogen. Det var tredje året i rad som Samhällsföreningen bjöd in till den spännande vandringen.

Tipspromenaden slingrar sig utmed elljusspåret. Bland träd och stenar får stora och små träffa på båda tomtar och troll. Barnen kunde också ta med sin önskelista och lämna den till tomten!

Den som kände sig litet frusen kunde värma sig med både kaffe och varm korv.

Välkomna till nästa Tomtevandring i december och glöm inte önskelistan!

/Anna Rehn



RUT banar väg för GUSTAF och MELKER

Företagsamheten i Socknen fortsätter att blomstra. Det är roligt att se ungdomar som tror på sig själva och sin företagsidé. I de sista numren av Sockenbladet har vi presenterat flera företag som startats av socknens ungdomar under senare år. Hellgrens Trädvård är ytterligare ett.

Gustaf Hellgren startade företaget under namnet Hellgren Jakt och skogsförvaltning förra hösten. Gustaf har gått naturbruksgymnasium med skogsinriktning och har sedan dess arbetat i flera år med skogsvård. Skog och Jakt är det stora intresset och någonstans i framtiden hägrar en skogsmästarutbildning. Brorsan Melker är utbildad inom anläggning och trädbeskrivning och har också börjat utbilda sig till arborist. När Gustaf behövde hjälp hängde han med och sedan dess har de jobbat ihop. Vid årsskiftet bytte företaget namn till Hellgrens Trädvård som omfattar bådas kunskaper.

Affärsidén var, förutom skogsröjning och trädfallning åt markägare, att hjälpa villaägare med trädfallning, ansning, buskröjning och annat trädgårdsjobb som kräver både man- och maskinkraft och professionell kunskap. Den typen av arbete som ger villaägaren möjlighet till rutavdrag.

Med RUT i bagaget har de fått fler och fler uppdrag. RUT-avdraget, som gäller för trädgårdsarbete ger en privatperson 50% rabatt på trädgårdsarbetet inklusive moms. Det gör att kostnaden för att få hjälp med det lutande trädet eller den 50 meter långa granhäcken, blir överkomlig. Att intresset är stort märker grabbarna varje gång de är ute och arbetar. Nyfikna grannar kommer och tittar och undrar om de också kan få hjälp.



Melker och Gustaf Hellgren

Både Gustaf och Melker har andra heltidssysslor, Gustaf på ett lantbruk i Nerbyn i Frinmaryd och Melker på Griftegårdsförvaltningen i Tranås. Företaget ägnar de sig åt på kvällar och helger men det lutar åt att det kommer att ges mer tid så småningom.

Slå en signal till Gustaf eller Melker om du behöver ett handtag i din skog eller trädgård.



**Trädfällning och
Trädgårdsarbete
med RUT avdrag**

**Röjning och
Manuell gallring**

Hellgrens Trädvård

Gustaf 070-33 62 522 • Melker 070-33 62 523 • info@htrad.se • www.htrad.se

TORPEN I BÄNARP



Frinnaryds Hembygdsförening ordnade den årliga torpvandringen under lördagen under strålade solen. 16 deltagare kom till Örsås där starten skedde och föreningens ordförande Hans-Åke Björklund kunde välkomna de intresserade.

Först besöktes backstugan *Karlsberg* på Örsås ägor. Det låg precis vid bygränsen mot Bänarp, mellan vägen i väster och den kraftiga enbuskbevuxta bergknallen i öster. Stugan tillkom vid mitten av 1800-talet och kallades i början som det verkar Lyckan. Den byggdes sannolikt upp av en bonde som tidigare brukat en av hemmansdelarna i Örsås. Namnet Karlsberg fick stället av en av sina sista invånare, nämligen Karl Wilhelm Frinnström som lämnade Karlsberg 1895 för att tillbringa sin sista tid på fattighuset. Sist var Karlsberg bebott av *Johan Göransson*, född i Perstorp/Amerika, likaledes under Örsås (beläget vid vägen mot Tockarp) och hustrun *Anna Lotta Johansdotter*. Två barn hörde också till familjen. Hustrun avled redan 1902, men Johan Göransson var skriven på stugan till sin död 1912.

Därefter gick vandringen vidare till gratialiststugan *Lindstugan* under Bänarp. Lindstugan var huvudsakligen en gratialiststuga. Det låg något hundratal meter till höger om vägen mellan Bänarp och Örsås. Namnet kommer av den lind som fanns på platsen när man byggde upp stugan. Ansenliga avkomlingar av denna ursprungliga lind finns kvar [1970] alldeles nedanför bergknallen. Från 1839 till sin död 1868 bodde i Lindstugan f. soldaten Johan Bärn som dessförinnan varit soldat för Bänarpsroten. Soldatnamnet härstammar också, fast i något förändrad form, från bynamnet Bänarp. Bärn som var född 1790 kom i krigstjänst vid Jönköpings regemente redan 1811 och deltog sedan i fälttågen i Tyskland och mot Norge 1813 – 14, allt enligt död- och begravningsboken. Året 1838 tog Bärn avsked från krigstjänsten och dessutom så många andra soldater i Frinnarydsbygden att det uppstod ett talesätt som levte vidare till våra dagar. Det löd ungefär på följande sätt: *Snell o Smäll o Qvist o Bärn o Stål/ to avsked samma år* (meddelat av Paulus Göransson i Bänarp, född på 1890-talet).

Snell var soldat för Södra Sunhult, Smäll för Tockarp, Qvist för Tapparparp och Stål för Frinnaryds Nedby (Kodön) och Bärn för Bänarp.

Nästa stopp skedde vid *Mantorp* en backstuga under Bänarp som låg ett stycke norr om nordligaste gården (ödegården) i Bänarp. Idag [1972] återstår stugans jordkällare (se omslagsbilden) samt grunden mitt ute på åkern. Stugan byggdes upp omkring 1860, då soldaten *Karl Malm* tog avsked från soldattjänsten. Beboddes efter Malms död av hans hustru *Eva Charlotta Malm*, född 1839, till år 1887, då stugan försvinner ur kyrkböckerna.

Bänarps soldattorp blev nästa anhalt på vandringen. Av torpet återstår 1967 ruinen, några körsbärsträd samt rester av

spirea och syrén, som en gång växte i trädgårdskanten. Torpet saknade veterligen speciellt namn. Rotenumret var 39 och markägaren, Sanfred Hansson i Bänarp, har meddelat att kompaniskölden finns i behåll, vilket noteras med tillfredsställelse. Bänarpstorpet förlorade sin karaktär av soldattorp 1898, då den siste soldaten avflyttade. Det var *Anton Ludvig Grek*, född 1867 i Lommaryd.

Väl framme i Tapparparp var det gott att få en kaffepaus i det enastående vackra vädret.

Tapparparps soldattorp kallades *Hallen* (uttalat Hallä med långt bakre a) efter de stora berghällar som går i dagen alldeles intill torpruinen. Torpet är omgivet av ljus öppen mark och det finns här ännu idag mycket som påminner om människors påverkan. Källaren har inte rasat i fullständigt ännu, flera stora körsbärsträd i trädgården bär frukt och rosor och gul sedum blommar omkring ruinen. Hallen var ett soldattorp och hade som närmaste grannar tre soldattorp: ett i Bänarp, ett i Taleryd och ett i Östenstorp. Endast det sistnämnda existerar ännu. För Hallen tjänade under en stor del av 1800-talet soldaten *Samuel Snäll* som var född år 1817 i Frinnaryd. Han byggde sig efter avskedet en stuga strax söder om Hallen. Denna stuga fick namnet *Snällebo*. Det var inte långt att gå till



backstugan Snällebo innan dagens torpvandring avslutades vid *Amerika*, backstuga under Örsås *även kallad Perstorp*.

Perstorp tycks ha tillkommit 1815 – 20. Stugan låg vid vägen mot Tockarp, strax före gränsen mot Tockarps ägor och ganska nära Islingens östra strand. Stugan kallades av okänd anledning *Amerika*. Idag syns inga rester efter Perstorp, men stugplanen kunde ännu 1970 skönjas i en glänta i skogen liksom en stenmur mot väster. Stugan stod kvar till 1882 och de sista invånarna var *Göran Peter Jonsson*, född 1811 i Frinnaryd, död 1883 och hustrun *Gustava Josefsdotter*, född 1816 i Frinnaryd, död 1882. Sonen till dessa två, *Johan Göransson*, kallades som tidigare har nämnts i bygden allmänt för *Johan i Amerika*.

Detta år saknades Henry Sjöstrand men ledaren Hans-Åke Björklund använde hans förnämliga bok över samtliga torp och backstugor i socknen. Det fanns också deltagare som kompletterade med skrönor omkring personer som bott i detta området.

/Hans-Åke Björklund

Informationen om de torp som besöktes är hämtad ur Henry Sjöstrands bok om Torp och Backstugor i Frinnaryds Socken.



COUNTRYLINE

SWEDEN

Brahegatan 39, GRÄNNA • Tel. 0390-101 01

www.countryline.se

Välkommen till

Krukmakare

Laila Bülow-Mattsson

Blå Pumpen Hantverk

Storgatan 49, 573 32 Tranås
Tel. 0140-185 22

Öppetider: Tisd-Fre. 10-18 • Lör. 10-14
www.lailabulowmattsson.se



Gårdebo Skog

www.gardeboved.se

martin.lindstrom1@outlook.com

Brasved - Pannved

Från 25 till 60 cm

Transport ordnad

070 246 66 70

Honung säljes



Från egen Bigård i Sunhultsbrunn

Magnus Ljunggren, Gamla Vägen 20

070-55 212 56, 0140-212 56

Hemleverans kan ordnas

ISARYD'S

Entreprenad & Lantbruk AB

Tel: 070 2431344

jonas@isaryds.se

AB Gösta Cederqvist

Industrigatan 17, ANEBY

Tel: 0380-406 17 • www.cederqvists.se

 Husqvarna

colorama

COLORAMA ANEBY, KÖPMANGATAN 7, TELEFON 0380- 400 56
SVENS FÄRGHALL AB WWW.COLORAMA.SE

LinderåsLantTeknik



Smålandsvägen 6 573 97 TRANÅS Tel. 0140-500 37
E-post: Info@lantteknik.se Hemsida: lantteknik.se

 BroKonsult AB

Projektering väg, bro och markarbeten

Jan-Olof Göransson, Slättergatan 12 573 38 Tranås
Tel. 0707-48 59 96 / 0140-159 96

ICA Supermarket

ÖPPETTIDER
ALLA DAGAR
08.00-21.00

ANEBY
Tel. 0380-400 11, 415 10

Bergfoths Grafiska AB

Hos oss kan du beställa det mesta inom tryck!

Visitkort • Brevpapper • Kuvert • Affischer
Broschyrer • Roll-Ups • Vepor • Banderoller
Bilreklam • Skyltar m.m

Tel 0380-418 00
www.bergfoths.se • info@bergfoths.se

*Vackra och värdiga avsked
med personlig omtanke*

Välkommen till din lokala begravningsbyrå!

Margareta Skoglund
Aneby 0380-45050
Kenth Nilson
Tranås 0140-10505
fonusost.se

FONUS
ÖST



elajo

Aneby 0380 413 00
aneby@elajo.se

EL-DATA-FIBER-KYLA-LARM-LANTBRUK
Elajo är ett av Sveriges ledande el-,mekanik- och energiföretag med bred kompetens och kunnig personal.
ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001

KANONADEN

ENTREPRENAD

Bockängsgatan 2, 571 38 Nässjö
Tel. Nässjö 0380 - 555 250 Tranås 0140 - 12101

Nya

Hullaryds Handelsträdgård

Snittblommor • Krukväxter • Binderier
Tel. 0140-220 08



GLIMTAR FRÅN ÅRET SOM GÅTT

Städdag 19 april

Kyrkogårdsvandring



Den årliga kyrkogårdsvandringen leddes som tidigare av Hans-Åke Björklund. Bland deltagarna syns från vänster Rune o Marianne Hagman, Ulrik Isleborn, Maria Larsson, Ulrika Hofstedt, Rune Andersson och Kerstin Karlsson. Foto: Agneta Klingvall



Lars-Åke Davidsson, Magnus Ljunggren och Claes-Erik Jakobsson hjälptes åt att ta bort de flesta löven i samband med städningen av parken vid Hembygdsgården i maj.



Claes-Erik Jakobsson räfsar och gör fint i parken vid Hembygdsgården.

Emil Malm



Styrelsen i hembygdsvärdningen har tagit ett ovanligt beslut att ta hand om evangelisten Emil Malms gravsten och placera den i parken vid Hembygdsgården. Info om denne specielle man finns inne i Hembygdsgården.

11-Kaffe



Karl-Gerhard Ramde och Ulrika Hofstedt har ett spännande samtal på gång och gubbarna löser de senaste världsproblemen vid avslutningen av 11-kaffet i Hembygdsgården i juni 2017.

Vid varje 11-kaffe har insamling gjorts för sociala insatser i Kenya. Ett betydande belopp har nu förmedlats till New Life Mission.



Barnen i förskolan i Frinnaryd medverkade med flera vårsånger vid besöket av 11-kaffet i Bygdgården, Frinnaryd.

Gårdsbutik & Ostkaskafé
Ost, ostkakor, sylt m.m. Prova Brostorps ostpaj eller ostbricka i kaffet. (Måste förbeställas)
Öppettider se hemsida eller ring oss gärna om du har vägarna förbi.

Öppet året runt för bokade grupper.
Brostorps Gård i Ydre
0140-430 54 • ostkaka.com

Reparation och Service av alla bilmärken
Ordnar ombesiktning vid reparation av 2:or

JLS
Mek & Service
073-51 21 988

MekoPartner
johan@jlmek.se
www.jlmek.se

Arbetsdag 16 september



Magnus Ljunggren provar att placera en frigolitskiva i den öppna spisen för att undvika värmeförluster under vinterhalvåret.



Ett av stödbenen på klockstapeln visade sig vara murket och nu byttes det mot ett nytt och bättre i samband med arbetsdagen på Hembygdsgården den 16 september.



Harald Runnestad i färd med motorsågen för att frigöra stammen på en av de stora björkarna vid Hembygdsgården i samband med arbetsdagen den 16 september.



Tomas Axelsson placerar det nya stödbenet till klockstapeln på rätt plats i samband med arbetsdagen på Hembygdsgården den 16 september. Vid tidigare kontroll upptäcktes att ett av stödbenen var murket och nu har utbytet skett.

Bakom granhäcken vid avtagsvägen till Isaryd, bodde för många år sedan Karl-Erik Lindblad. Karl-Erik var en till synes flitig hobbyfotograf som under 40-talet gick runt bland grannar och vänner och fotograferade dem. Bilderna samlade han i pärmar där han också skrev ner sina egna humoristiska funderingar, tankar, iakttagelser och anekdoter, om personerna ifråga. Här har han dock roat sig med att analysera socknens dialekt.

LINDBLADS PÄRM

Frinnaryd är beläget i en gränzon mellan götamål och sveamål och uppvisar följaktligen detta områdes språkegenheter. Någon för socknen ensam utmärkande företeelse har jag ej upptäckt. De viktigaste avvikelserna från riksspråket är följande

1. Obestämda artikeln i fem. singularis är e, t.ex. e flecka, e ko, e hann, e lampa.
2. Bestämda artikeln u ursprungliga femininer samt i pluralis är ett djupt a, t.ex. flecka, koa, katta, björka, hanna, soppa; pojka, kora, hästa, fleckera, kattera, husa, träa.
3. Obestämd form pluralis av maskuliner slutar på ett 'ljust' a, t.ex. pojka, (jfr pojka under 2), hästa, kalva, vagna, bila.
4. I vissa ord ett djupt kort a, t.ex. sagt, jakt, slakt, 'hadde'.
5. Skriftspråkets i motsvaras av e i t.ex. medda, setta, skreft, sneckar; skreven, betet (=bitit). Dock ej före nd och ng: binna, tingu.
6. ö istället för y: stöcke, löcka, söster, körka, böxer.
7. Öppet å (ô) i stället för u (i fornsv. ũ) och långt å : göbbe, möttra, lösti; bröten, fröset, stöva; löva, söva.
8. Slutet o i stället för u: hogga, sogga, togga, bonke, lokta.
9. Kort oå ersätts med ett ljud som närmar sig a: pojk, komma, spotta, golv. denna egenhet torde vara mera begränsad än de ovan nämnda och främst uppträda i trakten närmast Tranås - Aneby.
10. Vokalförlängning: spet, lök, skôt, dôr, môse, bôr.
11. Vokalförkortning: finnt, rennt, djuppt, lässte, tjännte, räckna, vackna, lickna.
12. Mig, dig, sig heter me, de, se.
13. Omljud plur: tär.
14. Bindvokal: vealass, grisaso, tjurako, körketorn, räfsepinne (uppsnappat på I12: ryggsäckajävel), gålabit.
15. r faller framför d, t, s, n: fäd, läde, föde, bode, fott, bott, sott, bot, kat, ätter; bosste, tosda, koss, fösst, stösst, häss och tväss; ban, gan, kon.
16. Tungrots-r i början av ord och dubbelskrivet: rusa, redi, rätt, (obs! två olika r i röra); borrh, större, värre.
17. Tjockt l enkelt efter vokal och efter b, p, m, g, k: skal(a); bla, äpple, ramla, hagla, träckla.
18. k närmar sig g i början av ord: kaffe, kan(ske), knapp.
19. Sa (=ska), sulle (=skulle), la (=väl)
20. Ordet 'råka' används i betydelsen 'hitta vägen'.

Vad som i mina öron förfular frinnarydsdialekten är främst det a-liknande ljudet i stället för kort å. Vidare får språket lätt - särskilt hos kvinnor - en mjälig satsmelodi och äger inte sydsmäländskans gemytliga karaktär. Dock föredrar jag det avgjort framför den fulaste östgötskan.

/ur Karl-Erik Lindblads pärm. Publicerat med familjens tillstånd.

AGGE & OSKARS
RÖR

Oskar 076- 774 15 17 • Agge 076-774 15 11

Allt inom VVS • Rörmokare i tredje generation

Swedbank



Alltid välkommen till oss i Aneby!

Tel. 0380-806 60



TVÄTTCENTER

I FRINNARYD AB

TIFF-Duken

VI TVÄTTAR ALLT ÅT ALLA - PRIVATPERSONER - INDUSTRI - SERVICE
TEL 0140-20100 - FAX 0140-20303 - WWW.TVATTCENTER.SE

SUNHULTS GÄSTGIVERI

Hotell Restaurang

Bygatan 16, Sunhultsbrunn
Tel. 0140-211 00, 070-324 14 30

ÖPPETTIDER

VINTER: Månd-Tisd Stängt, Onsd-Sönd. 10.00-20.00

SOMMARTID: Öppet alla dagar.

— Vi tar även beställningar —

www.sunhultsgastgiveri.se

/OPTIMERA/

DIN BYGGHANDEL i ANEBY

Tel 0380-584 600

www.optimera.se

Öppet: Månd - Fred 6.30-17.00. Lörd 9.00-13.00

ALLT INOM BYGG & TRÄDGÅRD

AGA - GAS - PRIMA GAZ GASOL

Ägg

Br. Hyltbrings

Hyltan, Aneby | 070-207 66 79

Din gård & villamäklare

- Värdering
- Förmedling
- Auktionering
- Generationsskifte



Din gård & villamäklare



Aneby: 0380-450 05

Eksjö: 0381-100 10

RAPPORT FRÅN SLÅTTERÄNGEN I Majmålen 2017

Slåtterängen i Majmålen har under många år vårdats av Hembyggsföreningen.

Vi brukar visa några bilder från det årliga slåttergillet men det läggs också ned tid på fagning och på inventering av växtligheten. Här berättar Henry Sjöstrand om året vid Slåtterängen i Majmålen.



Nu under våren, sommaren och sensommaren/hösten 2017 har jag haft glädjen att besöka Hembyggsföreningens slåtteräng i Majmålen tre gånger för att kontrollera artbeståndets status idag och för att kartlägga eventuella förändringar i artsammansättningen, i jämförelse med hur det var då den förra inventeringen gjordes för 10 – 15 år sedan eller mera.

Slåtterängen sköts föredömligt med fagning, slåtter i rätt tid, hamling och andra behövliga åtgärder. Det är en fröjd att vara där i den natursköna omgivningen och Hembyggsföreningen har all heder av sitt arbete med att hålla marken i trim, precis så som det var tänkt från början. Hans-Åke Björklund har gjort mig sällskap vid inventeringen, han har också stått för fikakorg med välsmakande innehåll varje gång vi varit i Majmålen. Vädret har varit det bästa tänkbara för dylika naturutflykter och första besöket skedde i maj månad då vårprakten var nästan bedövande. Andra besöket var strax före slåttern i juli och som avslutning var vi i Majmålen i september månad, då avmognaden i naturen redan hade inletts. Jag vill här också passa på att ge en eloge till markägarna Lennarth och Inger Harrysson, de ställer upp med arbete och intresse och dessutom avnjuts som bekant traditionsenligt i samband med slåttern ostkaka med sylt och grädda på deras lög.

En fullständig uppdatering hittar du på föreningens hemsida under menyrubrik 'Slåtterängen, artlista'. Jag hänvisar därför dit för den som vill ha alla detaljer när det gäller dagens artlista. I den tidigare listan uppgavs att det noterats 113 arter i ängen (i praktiken rörde det sig av olika skäl i stället om 110 arter). Idag blir totalsiffran 95 arter, 22 arter går idag inte att återfinna och 7 nya eller tidigare förbisedda växter har tillkommit. Jag har för mig att ängens areal på senare år har reducerats något i norr, där bl.a. en stenig kulle med en hel del växtlighet har hamnat utanför ängsgränsen, detta kan möjligen förklara bortfallet av enstaka växter. Artbeståndet tycks således vara ganska stabilt. Dock saknar vi nu tyvärr inom ängens gränser några av det gamla ängsbrukets karakteristiska växter. Dit hör den förr så vanliga *fältgentianan*, vidare *kattfot* och *liljekonvalj* samt *slåttergubbe* som har förekommit på slåtterängen tidigare och annars förekommer rikligt på andra ställen i trakten, t.ex. på betes-

Henry Sjöstrand i full färd med att inventera växter i i Majmålen en vacker vårdag 2017. Bilden i mitten - Fältgentiana som nu verkar ha försvunnit för alltid från ängen. Till höger en Slåttergubbe, en art som nu återplanteras.

marken/torrängen utefter landsvägen mot Gravsjöhult strax söder om avtagsvägen mot Majmålen. Jag har tagit frön av slåttergubbe som vi har myllat ner på några ställen på ängen, det blir intressant att se om det ger resultat om ett eller annat år. Kanske kan vi göra på samma sätt när det gäller fältgentianan. Men kattfoten är nog borta för alltid, den tål inte konkurrens av högväxande arter. Däremot har *svinnrot* (*Scorzonera humilis*) – en annan gammal typisk ängsväxt – etablerat sig ordentligt i slåtterängen där den tycks trivas och breda ut sig. Det är också glädjande att kunna konstatera att de båda orkidéerna *nattviol* (grönvit sådan) och *Jungfru Marie nycklar* fortfarande ingår i slåtterängens flora (flera exemplar).

Som avslutning en kort sammanfattning av nytillkomna arter (eller tidigare förbisedda) och arter som inte har kunnat återfinnas vid årets inventering (några av dessa kan vi förstås mycket väl ha missat eller så finns de numera utanför ängens område).

Nyttillkommet eller tidigare förbiset:

Asp, gårdsskräppa, hallon, kvickrot, lentätel, träjon.

Saknade eller förbisedda arter 2017:

Bergdunört, bergmynta, *fältgentiana* förgätmigej, gul fetknopp, gulvial, hassel, *kattfot*, kummin, kärrviol, ljung, *liljekonvalj*, mjölkört, pipdån, rockentrav, skogsviol, *slåttergubbe*, stinknäva. Sumpmåra, tjärblomster, vägtåg, ängsviol.

För fullständig aktuell artlista hänvisar jag alltså till hemsidan.

Alla hälsas varmt välkomna till att besöka ängen i Majmålen och till att delta i ängsslåttern i juli 2018.

/Henry Sjöstrand

FAGNING



Magnus Ljunggren och Harald Runnestad röjer.



Här är det Rune Andersson som ger ett handtag med motorsågen.

SLÅTTER



En litet större slåttergubbe ser vi här, det är Johan Örfeldt som slår med lie under sommarens slåttergille. Kerstin Lood räfsar.



Länsförsäkringar Jönköping

Närserv.kontor, Aneby
Tel. 0380-411 90

Stig-Göran Hyltbring
Distriktsombud
Tel. 0140-240 21
Mobil. 070-69 25 288



Producera din egen el!

- Förslag anpassat för din fastighet
- 25 års 80% funktionsgaranti på panelerna
- 30% investeringsstöd från Länsstyrelsen

Dan Johansson, tfn 0380-413 00
dan.johansson@elajo.se

Sundhults

Entreprenad & Skogsvård AB

Ring!
0703-697665

- Grävning
- Trädfällning
- Skogsvård

Br. Hyltbrings
Alltjänst



Hyltan, Aneby | 070-207 66 79

Mekonomen
Bilverkstad

HULLARYDS BILSERVICE AB

info@hbil.se

Vi släcker 2:or
Vi utför försäkringsskador samt
rutbyte och AC-service

0140 - 220 10
Mekonomen.se

Hullaryd
57891 Aneby

- Flygfoto/filmning med drönare
- Digitalisering av smalfilm och VHS-band
- Hemsidor i Wordpress

SWH Layout

0730-846986

info@swhlayout.se www.swhlayout.se

colorama

Storgatan 36 Tranås
Tel 0140-38 54 00

En lokal för dig? Frinnaryds Bygdegård



Möjligheternas hus:
Bygdegården
hyrs ut till olika ändamål

T.ex. Bröllop, dans och sammanträden.
Har Du speciella önskemål försöker vi även lösa dessa.

För bokning och närmare information kontakta
Birgitta Kellner tel: 070-382 03 54

info@frinnarydsbygdegard.se
www.frinnarydsbygdegard.se



PLATTSÄTTNING

ALLT INOM KAKEL OCH KLINKER

www.jbplatt.se • joel@jbplatt.se • 0705 82 37 84

Jb Plattsättning, Äsperyd 1, 578 92 Aneby

Bosses Elteknik

Lövgatan 1
578 74 Frinnaryd
Tel. 0140-20012
070-587 28 39

Elinstallationer

Ljud och ljus

Nyinstallationer, Reparationer av
Bostads-, Industri-
och Lantgårdsinstallationer

PB BYGG

PELLE BÄCK BYGG AB

**Ombyggnad • Tillbyggnad
Renovering • Rotavdrag**

Tel. 0140-109 80

Mobiltel. 070-604 20 38 076-1413066

Norrabyvägen 4, 573 43 TRANÅS



Människor vi minns

Nya vägen/Sunhultsvägen mot öster kring 1940.
Gerts hem syns t.h. Foto Oskar Jarén

Gert Karlsson och Henry Sjöstrand samtalar om sin barndoms Frinnaryd på 1930- och 40-talen.

”Öst är öst och väst är väst och aldrig mötas de två”. Så skrev författaren Rudyard Kipling en gång för länge sedan om svårigheten i gamla tider, före de moderna kommunikationernas framväxt, att upprätthålla kontakter mellan världsdelar och tvärsöver vidsträckta kontinenter. För oss två, Gert och Henry, gällde något liknande en gång i tiden fast i betydligt mindre skala, när vi tänker tillbaka på vår barndom i Frinnaryds stationssamhälle på 1940-talet. Vi växte båda upp öster om järnvägen och den västra sidan upplevde vi, åtminstone när vi var små, lustigt nog som en nästan främmande värld. ”Undergången”, d.v.s. den gamla viadukten hade tillkommit i samband med dubbelspårsarbetena vid järnvägen kring 1920, den hade då ersatt de gamla bommarna vid Vagnsvik och utgjorde med vår barnsliga begränsade horisont ett nålsöga som man måste passera när man behövde ta sig från den ena sidan till den andra. Gerts hem Skogshill (nu Sunhultsv. 21) med sitt höga läge och två imponerande bussgarage i bottenplanet var en av de många fastigheter som hade tillkommit vid den ’byggboom’ som rådde i samhället under slutet av trettitalet, Henrys hem Solhaga nära Snickerifabriken (vid nuv. Vagnsgatan) byggdes 1939 – 40 i en osäker tid precis i inledningen till andra världskriget. Mellan våra barndomshem låg det

en lättforcerad obebyggd tallbacke som man kunde ta sig upp- och nerför på ett par minuter. Där åkte vi också skidor på vintern. Kontakterna var täta oss emellan och strax intill åt norr fanns det en grusgrop, ofta vattenfylld på våren, som i vår första barndom var en spännande lekplats både för oss och för andra barn i trakten. Nya vägen (Sunhultsvägen) där Gert hade sitt hem, och där han och Tyra fortfarande bor kvar, hade tillkommit i slutet av tjugotalet, tidigare var Dockelia (Docklidsvägen) samhällets pulsåder ända sedan järnvägsbygget på 1870-talet. Oskar Jarén har dokumenterat allt detta i värdefulla foton. Det mesta finns därigenom bevarat när det gäller samhällets utveckling och människorna som levde och verkade där under tidigt 1900-tal.

Vi börjar vår lite nostalgiska minnesvandring väster om järnvägssträckningen. På stationen residerade förr stinsarna-stationsmästarna i en paradvåning på det övre planet. En av stationskarlarna hade tjänstebostad åt norr på nedre boten. Strax intill stod det stora ställverket, därifrån manövrerade stationspersonalen med hjälp av mekaniska vevar alla växlar på bangården och semaforerna i norr och söder. Ingen automatisering var aktuell på den tiden eller ens påtänkt!

Stationsmästare Kvist är väl den vi båda minns tydligast från 40-talet, han och i synnerhet hans företrädare (stationsinspektör Sandberg bland andra) var chefer över ett flertal stationskarlar, banvakter och banarbetare. Det var liv och

rörelse dygnet runt och stationen var ortens nav och centrum. Kring 1950 gjorde inte mindre än åtta norrgående persontåg uppehåll vid Frinnaryds station, det motsvarande antalet södergående tåg som stannade till var då sex. Det bör kanske tilläggas att varje dygn ett tiotal snälltåg också passerade Frinnaryd i vardera riktningen. Halvtio-tåget på kvällen var som vi minns det under lång tid en viktig mötesplats för samhällets ungdom. Det gällde också Ellens kiosk som stängde vid ungefär samma tid.

Av stationskarlarna minns vi båda Konrad Nilsson bäst från 40-talet eftersom han var pappa till vår lekkamrat Sören och dessutom en mycket vänlig person. Han skällde t.ex. inte på oss om vi gick på spåren ibland. På lastkajen söder om stationen var det ständigt aktiviteter igång med ilastning och urlastning av hela järnvägsvagnar.

Vid godsmagasinet stannade dessutom varje eftermiddag lokalgodståget mellan Mjölby och Nässjö för att lasta av och lasta på gods.



Stationsinspektör Kvist



Stationskarl Konrad Nilsson med hustru

Nydala mitt emot stationen ägdes och beboddes av virkeshandlare August Göransson, innan han byggde nytt och flyttade till fastigheten Centrum vid torget (nu rivet) i mitten av 40-talet. Centrum övertogs rätt snart av dottern Ingrid och hennes man Teodor Pettersson med sonen Aage. På nedre botten åt norr i Centrum åt kiosken till inreddes en mindre affärslokal, där hade Cajo (Carl Johansson) och senare Ingrid manufakturaffär. I Nydala borta vid stationen bodde på



Virkeshandlare August Göransson

den tiden också Verner Larsson med familj. Rune och Berit, barnen i den familjen, kände vi väl och Verner, som delvis även arbetade för Hjalmar Hultner vid Munkakvarns kraftstation, hade plats för hela sitt elinstallationsföretag nere på gården i ett par gamla röda stallbyggnader och uthus, innan han kring 1945 flyttade till modernare lokaler med egen el-affär i sitt nybyggda hus vid Sunhultsvägen-Vagnsgatan. Längre ut mot ån i i kanten av en mindre vildmosse, som var beväxt med skvattram och hjortron, låg sjölvfallet redan då idrottsplanen, där höll vi till nu och då med olika aktiviteter, fotboll och friidrott under rätt primitiva förhållanden. Leksaksfabriken intill tillkom under vår barndom. Annat nöjsamt som vi påminner oss från Idrottsplan är hästpremieringar, idrottsfester och Röda korsfester och inte minst tältbio på sommaren. Bioföreställningarna var en fascinerande upplevelse, när vi var i uppväxtåldern. De spännande ting som hände framför våra ögon på filmduken och filmprojektorns surrande glömmes vi nog aldrig, inte heller kvällsskylan som kröp efter benen i det ouppvärmade tältet eller de hårda träbänkarna som vi satt på.

I den stora tingerstenska fastigheten Arla (Stationsgatan 11) som tidigare även hade varit bank hämtade vi posten från tidig barndom så fort vi växt till så pass att vi nådde upp till familjens postfack, det öppnade man med egen nyckel. Där levde, kanske i ett slags avskildhet från det övriga samhället, syskonen Tingersten, Elsa var respekterad men lite barsk poststationsföreståndare och brodern Göte syntes oss vara väl upppassad av sina omtänksamma systrar, han var ungar, sågs ofta köra omkring i sin fina Citroën och ägde en större skogsgård i Svinhults socken.

Sterners affär i Grönlund strax söder om Tingerstens har tyvärr, trots sin intressanta byggnadshistoria, skattat åt förgängelsen, huset hade en gång på 1870-talet byggts av pumpare Persson vid järnvägen. Josef Sterner kommer vi båda ihåg som en ganska lågmäld man, han drev affären under lång tid efter företrädaren HA:s, hade tidigt bil och var kommunalt engagerad. Sterners hustru hade gått bort tidigt, så hushållet hos far och son sköttes under lång tid av Teresia Eckerberg från Hulu, men eftersom hon hade sin lägenhet i Haga på andra sidan järnvägen såg man henne dagligen vandra fram och tillbaka till Grönlund genom "undergången". Sonen Ingvar Sterner, bl.a. cykel- och idrottsentusiast, var den som höll igång affärsverksamheten till frampå 70-talet, om inte minnet sviker oss. Han hade då sedan en tid flyttat butiken till den modernare ledigblivna affärslokalen i Fritzells fastighet strax intill. Affären övertogs så småningom av Britt-Marie Svensson.

Fritzells trevåningshus med modern adress Stationsgatan 5 tyckte vi var riktigt pampigt. Järnaffären var dessutom en spännande miljö med sitt omfattande varusortiment, den hade Frans Fritzell redan på 20-talet flyttat över från min-



Fritzells järnaffär på 1930-talet. Foto Oskar Jarén.

dre lokaler i Marielund på östra sidan av järnvägen (se intressanta Jarénfoton därifrån) till sin nybyggda fastighet. I det stora huset som fått namnet Särila bodde gamle Frans Fritzell själv med hustru på mellanvåningen och högst upp hade sonen Gillis med familj sin stora våning som sträckte sig över hela huset. Gillis, som vi minns som en lågmäld och vänlig person, var under lång tid aktiv i Missionsförsamlingen. I huset fanns det också utrymme för Gillis farbror Gustav som fungerade som något slags alltiallo eller gårdskar i huset. De två stora magasinbyggnaderna var ock-

så de imponerande genom sin storlek och sin bastanta konstruktion, den mot järnvägen som utgjorde lager för rörfirman är nu riven men den kvarvarande vid Åbrovägen hade en gång i tiden varit sockenmagasin i Adelöv. Magasinet vid järnvägen, som före rivningen ägdes av Fredrik Starkenberg, tjänstgjorde förresten under lång tid som samhällets offentliga anslagstavla. Före kiosken och torget mynnade en dräneringskullvert som hade sin östra öppning strax



Familjen Fritzell. Från vänster barnen Majlis, Nils, Gillis och Astrid. Till höger framför barnen Hilma och Frans.

intill banvaksstugan på den sidan. Kullverten sträckte sig under hela den flerspåriga bangården och det hörde till att man under uppväxten åtminstone någon gång skulle krypande ta sig igenom hela sträckan till andra sidan.

Det var förstås trångt, mörkt, fuktigt och lerigt men ingen omöjlig uppgift att klara, förutsatt att man inte hade anlag för klaustrofobi. Oj vad spännande det var, om också kanske lite ångestbetonat.

Kiosken hade en gång startats av den legendariska Anna Blom, dotter till smeden Göran Blom. Denne som från 1880-talet hade bott i eget hus, Sandholmen, i Gropen intill Sjukkaskekapellet

hade sin smedja (senare övertagen av Erik Malm och flyttad till nuv. Vagnsgatan) ungefär där Åbrovägen och Långs gata möts idag. Anna Bloms kiosk stod strax intill, innan den flyttades närmare järnvägen på 30-talet. Anna Blom minns vi bara svagt men efterträdarna Ellen Karlsson och



Anna Blom

hennes dotter Ella-Lisa gift med målarmästare Birger Käll har vi i gott minne liksom deras efterträdare. Gropen och Åbrovägen med husens dåtida invånare kommer vi att ägna oss åt först i en kommande minnesvandring.

Väster om Kiosken låg Vedtorget eller Knabbatorget med August Göranssons såg, platsen hade före vår tid varit fotbollsplan, innan den moderna idrottsplatsen kom till på 20-talet.

Söder om Kiosken stod i vår barndom Centralföreningens magasin, ungefär där bommarna låg före 1920. Strax intill bodde familjen Borg i den banvaktsstuga som tidigare under lång tid bebotts av banvakten Sund och hans stora familj. Georg Borg hade också han varit banvakt, men barnen i familjen Borg var mycket äldre än vi, alla var utflugna utom dottern Alice som blev Frinnaryd trogen hela livet. Sönerna Einar och Ivar tog, som ofta var fallet i dylika familjer, anställning vid järnvägen, på så sätt kunde yrket gå i arv i flera generationer. SJ var utan tvekan en säker arbetsgivare! Ett visst antal fribiljetter ingick dessutom i löneförmånerna Banvakten Sund, ofta avbildad på Oskar Jaréns foton, byggde vid pensioneringen det hus vid Torget som på vår tid var lokal för konsumaffären i Frinnaryd fram till 1966; uppskattad och idog föreståndare för Kooperativa, som det egentligen hette i början, var Göte Björklund, han blev senare egen handlare i Linderås och var gift med skomakare Nöjds dotter Ingrid. Ända fram till rivningen ägdes konsumfastigheten av mejeristen Gunnar Hedström och hans familj. De bodde då på övre planet.

Mejeriet (tillkommet 1912, numera Frinnarydstvädden) var på sitt sätt ett andra centrum i samhället, med mängder av mjölktransporter från olika håll, först med hjälp av häst och vagn och senare per lastbil. Hästarna bands under andra världskriget och tidigare vid ett slags parkeringsräcke mellan Konsum och Mejeriet, medan kuskarna utträttade sina ärenden i samhället. Verksamheten vid Mejeriet var så omfattande att den kräver en egen artikel, så vi får återkomma till ämnet vid ett senare tillfälle. Till Mejeriföreningens verksamheter hörde förutom omfattande osttillverkning också svinuppfödning. Den som på 40-talet skötte svinhuset, som gav ifrån sig en förskräcklig odör tyckte vi nog, var den originelle Viktor Gustafsson från Karlsborg. Skogsdungen bakom Sunds hus/Konsum, där Bygdegården nu ligger, besöktes under 40-talet ofta kortvarigt

av zigenarfamiljer (idag säger vi romer) i sina primitiva husvagnar. De var kan man säga ett exotiskt och omväxlande inslag i samhället under vår barndom.

Söderholms krukmakeri låg alldeles väster om mejeriet (upphörde 1940) men det har vi bara svaga minnesbilder av.

Motsatsen gäller Alfred Hults smedja och Gustav Palmkvists mekaniska verkstad, samt de båda familjerna och deras respektive barn som vi kände mycket väl och var skolkamrater med.

I familjen Hult minns vi kanske bäst de yngre barnen Putte, Aina och Evert och döttrarna i familjen Palmkvist



Smeden Alfred Hult med fru.



Gustav Palmkvist d.ä.

hette Ulla-Greta och Gun-Britt.

Vi tar oss så igenom undergången – nålsögat – och in i samhällets östra del. Både till höger och vänster var det förr sank mark och svart mossjord. Till vänster ligger Vagnsvik, en gång Henrys farfars fastighet med den gamla vagnfabriken som var igång till 1932; på det nya torget står Oskar Jarén staty (konstnär: Tomas Qvarsebo) sedan 1997 och till höger om nya viadukten återfinns idag den kommunala återvinningsstationen och Frinabs industrier. Till vänster vid gamla vägen lite längre upp skimtar vi det en gång storslagna Missionshuset från 1877, nu tomt och tyvärr i ganska bristfälligt skick, till höger Gideon Roséns affär (senare Allvins specerier/Ankis livs), flyttad hit från Haga på 1930-talet. Miljöerna här och våra minnen av forna tiders människor i Frinnaryds stationssamhälle får vi återvända till i nästa Sockenblad.

/Gert Karlsson/Henry Sjöstrand



Utsikt mot väster från Gerts och Tyras altan 2017

Bilden överst: Ungefär samma utsikt vintertid 1940. Foto Oskar Jarén.



SCOUTLÄGER I GRÖNEBO

Frinnaryd/Sunhults frikyrkoförsamling har en mycket aktiv scoutverksamhet.

Solis är för de mindre barnen som är 4-6 år. Solis har vi i Docklidskyrkan varje tisdag mellan 17,15-18,15. Just nu är 15 barn med i Solis. Uv-scout är för åldrarna 7-12 år och när du passerat 12 blir du ledarscout för de mindre barnen. Varje tisdag kväll samlas 10-15 uvar och ledarscouter i Docklidskyrkan eller Allianskyrkan. Våra samlingar handlar naturligtvis mycket om scouting men innehåller också bibelkunskap och samarbetsövningar. Varje hösttermin har vi en hajk på Dagstorp men hösten höjdpunkt är Luciabasaren i december.

När våren nalkas längtar alla till UV-lägret.

2017 var lägret förlagt till Grönebo, Svenska Kyrkans gård vackert belägen vid Grönebosjön, strax utanför Kisa Den första veckan i juli samlades ca 350 scouter från flera olika kårer i vår del av landet.

Lägret började på tisdagen och den dagen gick åt till att bygga. Allt byggs upp av slanor i björk och gran som knyts ihop. många knopar blir det innan det är klart - spis, bord, bänkar och tak ska ju hålla hela veckan, så det måste göras rejält och noggrant. Visst får vi väl bättra på nån gång men vi klarade oss bra. Det blåste ordentligt ibland och några hade oturen att få bygga om när vinden rev ner deras byggen.

Dagarna på läger är inte svåra att fylla. Med många nya o gamla kompisar går tiden fort. Varje morgon börjar med flagghissning i byn som vi har tillsammans med Aneby Uv-scout. Då får vi information och också några tankvärda ord att ta med under dagen. Sedan blir det frukost. Det smakar väldigt gott efter nattsömn i militärtält.

Varje förmiddag har vi ett drama och efterföljande bibelstudie. Sedan hinner vi med att bada, handla i kiosken, sitta i vår täljruta och bara prata lite.

All mat lagas över öppen eld. Favoriter finns ju alltid; varm choklad på morron och inte kan vi missa skrabbelucker en kväll!

Vi har en dag med spårning med både frågor o bemannade kontroller med prov på scout saker o samarbetsövningar, också någon typ av idrottsderby. I år var det "fjuttboll" och en typ av brännboll som stod på schemat. Roligt och spännande med matcher mellan de olika byarna.

Varje dag avslutas med bykamp, lägerbål och lovsång med bön på logen.

Lördagen är vår marknadsdag. Där gräddas och säljs väfflor, man kan få fotmassage, skjuta prickskytte, bollkastning, hårflätning och mycket mer. Allt för att samla in pengar till barn i fattiga länder. I år gick pengarna till projekt i Centralasien och Egypten för att hjälpa barn med funktionshinder att få gå i skolan. Marknaden tillsammans med insamlingar i byarna gav 34 000 kronor!

Vi avslutar vårt läger med en gudstjänst dit hela familjen är välkommen. Efter fika och rivning av byn och allt vi levtt i under veckan åker det hem väldigt trötta med nöjda uvar och lika trötta ledare som just då känner nu får det vara sista gången.

Men likväl... när nästa sommar närmar sej så längtar vi dit igen!!

/Eva-Lena Knutsson



FRINNARYDS BYGDEGÅRD

Frinnaryds Bygdegård byggdes till stor del med ideella medel i början på sextiotalet och har varit samlingslokal för gammal och ung under många år.

Efter några svåra år har trenden för vår Bygdegård vänt och den är återigen en populär mötesplats i bygden.

Den kan hyras till alla som så önskar men föreningen har även många egna arrangemang. Bygdegården rymmer en filial till Aneby Bibliotek och 4H använder lokalerna flitigt för barn och ungdomar i lägre tonåren. Kurser arrangeras, ofta i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. Vem minns inte de populära ost- och ostkakekurserna förra året?

Inte att förglömma är fikakockan 11.00 på fredagarna som blivit tradition. Alla är välkomna att komma.

Vår ”egen” Elvis (från Malmbäck) underhåll i höstas till mångas förtjusning.

Vår Allaktivitetslokal med biljardbord kan hyras med kort varsel.

Förra året ställde Viggo Carlsen ut sin konst i vår bygdegård. Det blev en succé och vi har därför beslutat att fortsätta med denna verksamhet varje år.

Sedan cirka ett år har värmesystemet bytts ut till bergvärme, vilket gynnar både plånboken och miljön. Målning av fasad och fönster har genomförts och fiber har installerats. Golvet i stora salen har slipats och lackats.

Intresserad av att hyra? Ring Birgitta Kellner på telefon 0703 820354 eller maila till info@frinnarydsbygdegard.se.

/Frinnaryds Hembygdsförening



Bygdegårdens styrelse. Från vänster Niklas Eriksson, Kerstin Björklund, Gert Karlsson, Andreas Hermansson, Birgitta Kellner, Tomas Axelsson, ordförande och Bo Gustavsson.

FRINNARYDS BYGDEGÅRD
LOKALEN FÖR ALLA MÖJLIGHETER
HÄR KAN DU HYRA LOKAL FÖR
KALAS, BRÖLLOP, FIRMAFEST, KONFERENS,
UTBILDNING ELLER LAN-TRÄFF
PLATS FÖR CA 100 PERSONER
VID DUKADE BORD
LOKALERNA ÄR HANDIKAPP-ANPASSADE
TILLGÅNG TILL SCEN
ALLAKTIVITETSLOKAL MED BILJARDBORD

Vi utför

- Reparationer av dieselpumpar och spridare.
- Svarvning, fräsning, slipning mm.
- Hel- eller delrenoveringar av motorer.
- Försäljning av motorer, topplock, pumpar, filter och reservdelar.
- Vi har servicebil för fältarbeten.



Vi utför renovering av Dieselpumpar & Motorer • 0380-41992

MOTRAB Solrosvägen 5, 578 74 Frinnaryd

Henrik@motrab.se Calle@motrab.se

www.motrab.se

ÅRETS FÖRENING I ANEBY KOMMUN 2017 - GRATTIS!

FRINNARYDS IDROTTSFÖRENING

För några år sedan lades senior fotbollen ner i Frinnaryd, detta pga brist på spelare. I ungefär samma veva sågs ett ökat barnantal i samhället i rätt ålder för att kunna starta upp en ungdomsverksamhet. Vi valde att satsa på våra barn och ungdomar. Idag har vi en blomstrande ungdomsverksamhet med ca 55 aktiva barn och ungdomar.

Under 2017 har Frinnaryds IF haft två lag i seriespel. Lagen består av ca 22 flickor och pojkar födda 05-08. Det finns även ett rent flicklag födda 06-09 som har deltagit i poolspel.

Föreningen har även en boll och lekverksamhet med barn i åldrar mellan 4-7år.

I föreningens regi bedrivs även på torsdagar crossfit i Sunhults gymnastiksal under höst/vår med ett 20-tal deltagare med åldrar mellan 16-70år.

Varje tisdag träffas ett gäng nere på idrottsplatsen och spelar "Gubbafotboll".

Föreningens förhoppning är att inom en snar framtid kunna starta upp en seniorverksamhet igen.

Frinnaryds IF har tillsammans med övriga föreningar i Frinnaryd arbetat med integration. Många barnfamiljer med utländsk bakgrund har flyttat in i samhället och i stort sätt alla barn är aktiva i föreningen. Föreningarna i Frinnaryd erhöll i år ett integrationsbidrag från Aneby kommun som vi valde att använda till klubböveraller. Alla barn i föreningen har haft möjlighet att få en klubböverall till ett mycket förmånligt pris. Detta är vi väldigt glada över då vi tror att en klubböverall kan

öka "vi-känslan" i våra ungdomslag.

Frinnaryds IF fick i år ta emot utmärkelsen "Årets Förening" som delas ut av Aneby kommun. Motiveringen till priset lyder:

Föreningen har fått ny fart och visar upp en bred ungdomsverksamhet. Detta tack vare engagerande ledare och stor öppenhet gentemot de nya frinnarydsbor som placerats på orten. Här har idrotten varit en samlande kraft som mötesplats för nyanlände tillsammans med "gamla" bybor. Så gott som alla ungdomar deltar i verksamheten och bland nysvenskarna har flera äldre hittat till såväl "gubbafotboll" som ledarinsatser.

Föreningen är mycket stolta över att fått motta denna utmärkelse.



*Får vi be om ett leende grabbar - det var ju ni som vann!
Från vänster Markus Klangbeck, Harald Runnestad och Thomas Axelsson.*

DAGSTORPS LÄGERGÅRD



Läger 1948

Ett jubileum är ofta förknippat med minnen av olika slag. Under de 80 år som det bedrivits läger och andra aktiviteter på Dagstorps lägergård har tusentals människor fått erfara fin gemenskap, glädje och många har också fått erfara verkliga Gudsoplevelser.

År 1937 var det första lägret på Dagstorp efter att Karl Johansson i Dagstorp var villig att upplåta ett område på sin gård vid sjön, och kretsen var redo att fatta beslut om att förlägga sina läger där.

Under byggmästare Frimans ledning arbetade några frivilligt och byggde ett litet lägerkök. Då fanns ingen väg in på området utan allt fick bäras. Ett stort tält restes, vilket tjänade både som matsal, samlingshall och en tillflykt när det regnade.

Lite ur ett dagsprogram vid de första lägren på Dagstorp

Dagen började med morgonbön vid flaggan. Sedan följde frukost, bibelstudium, missionsföredrag, bad, middag, tysta timmen, eftermiddagskaffe och kvällsmat. Dagen avslutades med lägereld. När det var läggdags gick flickorna till gårdens sädesmagasin och pojkarna till sina tält. Efter tystnaden måste det vara tyst, endast viskningar fick förekomma. Lägerchefen låg i sitt tält och var nog med ordningen



Läger 1983. "Byschan" i bakgrunden, vy ner mot sjön.

och att lägerlagen hölls.

Söndagen var lägrets högtidsdag. Då marscherade hela lägret till Sunhults missionshus och deltog i förmiddagsgudstjänsten. Till eftermiddagens högtidsmöte var det något av folkvandring till lägerplatsen. Då kom föräldrar och anhöriga samt många av bygdens folk. Måndag morgon var det tid för uppbrott. Då revs tälten och området städades noga. När kvällen kom var det bara köket, stenarna kring lägerelden och en minnessten kvar.

En lägergård i ständig utveckling.

Lite vad som hänt under åren på lägergården

På 50 talet byggdes en barack som allmänt kallades för "byschan" med en samlingshall på bottenplan och ett sovloft på andra våningen.

Efterhand har lägergården mer och mer anpassats till nutida krav. Några årtal då lägergården upprustats. El drogs in 1982, lillstugan uppfördes 1986. Första spadttaget togs i april 1989 till den stora byggnaden som invigdes i juli 1990.

Många är det som under åren har gjort detta möjligt genom gåvor, arbetstimmar och visioner. Efter 80 år har lägergården även idag sin betydelse för bygden. Lägergården används även idag till läger, hajker, uthyrning och olika samlingar.

/George Sunbring



Grunden till den nuvarande huvudbyggnaden gjuts den 27 april 1989



I juli 1990 var det dags för invigning. Ingeborg Dahlin, Margareta Sunbring, Arne Johansson, Kjell Carlsson, Hugo Johansson, Fredrik Anderson nu Törnkvist



Portalen till lägergården med texten ifrån 1 Mos.28:17



Minnesstenen



Förrådsbyggnaden färdigställes i juli 1996.



Dagstorslägret 1994. Offentlig lägereld på fredagskvällen.



Båttur på Söljen 1996.

Jubileumshögtiden

Efter mingel inleddes högtidsgudstjänsten av Annelie Hörlenius, född Malmström. Ungdomskören ELLUK, vilket betyder En Liten Latjo Ungdomskör, hade återsamlats efter 25 år och sjöng



ELLUK underhöll!

nu flera sånger under ledning av Håkan Andersson och Johan Broman.

Ett bildspel visades av Göran Sigfridsson som varit intendent under många läger. Han sekunderades av Arne Thorebring som också varit lägerledare. Arne tog fram ett par som deltog i lägret 1948, nämligen Barbro Fritz och Erling Axelsson. De berättade hur det fungerade då och vad lägret fick betyda för dem.

Flera personer gav återblickar bl.a. Inger Walleng, Ola Axelsson, Ewie Enell, Kjell Karlsson, Johan Broman, Håkan Sunbring och Gudrun Andersson.



Arne Thorebring tillsammans med Barbro Fritz och Erling Axelsson

Sofia Fransson avslutade gudstjänsten med en appell innan det var dags för avslutning med korvgrillning.

En fotoutställning och tidningsurklipp från många läger fanns att beskåda i Lillstugan.

SKATTJAKT I FRINNARYDS KYRKA

Söndagen den 7 maj inbjöds alla att upptäcka de skatter som finns i Frinnaryds kyrka. På affischerna utlovades fritt fram att titta i alla lådor och skåp och att i samband med detta gå en Skattpromenad. För de yngre besökarna var lekhörnan öppen och de kunde jaga kyrkråttor. En unik chans fanns också att besöka Tornmuseet. För att orka med alla aktiviteter utlovades en stärkande matkontroll.

Dagen var ett initiativ från Församlingsrådet som ville att församlingsmedlemmarna skulle få kunskap om alla de värdefulla och intressanta skatter som de faktiskt är delägare i.

De som valde att gå den organiserade Skattpromenaden fick ett häfte med frågor som uppmuntrade till att de själva skulle söka kunskap genom att studera kyrkorummet och de föremål som för dagen var framplockade.

I koret hängde en svart mässhake i silkessammet med tunga silverbroderier "Af mästerlig hand förfärdigadt". På bakstycket finns årtalet 1806 broderat i silver. Mässhaken restaurerades 1967 och är i gott skick. Den väckte välförtjänt uppmärksamhet.

Kyrkans mest värdefulla föremål förvaras numera i Aneby kyrka men hade lånats hem och exponerades på ett bord i koret. Brudkronan i guld med sin kopparask fick många drömmande blickar.

I sakristian hängde församlingens två dopklänningar. Vanligtvis förvaras alla församlingars dopklänningar i Aneby kyrka för att dopföräldrar ska kunna välja fritt vilken dopklänning just de vill ha, oberoende av vilken kyrka barnet döps i. Att låna en klänning är en kostnadsfri service vilket många besökare inte kände till.

Många tog tillfället i akt att leta sig upp för den branta trappa som leder till Tornmuseet. Detta museum växte fram på initiativ av komminister Arne Lindgren i slutet av 70-talet. Väggarna pryds bl.a. av de altarkläden som användes innan restaurationen 1969. Då var altaret betydligt mindre. Flera av besökarna konstaterade att de inte varit uppe i museet sedan skoltiden, då de varit där på studiebesök.

De yngre besökarna hade fullt upp med att jaga kyrkråttor som gömt sig överallt i kyrkan. Innan dagen var slut var råttorna borta och de hade lovat att inte återvända.

Den som ville veta mer om kyrkan rekommenderades att ta del av Henry Sjöstrand innehållsrika bok "Från Svartebro till Socknamon" som utgivits av Hembygdsföreningen.

"Kyrkan är byggd, vårdad och älskad av framfarna släkten som byggt och bott i Frinnaryds socken. Må vi, sena tiders barn föra arvet vidare." Henry Sjöstrand

Församlingsrådets förhoppning är att Familjesöndagen ska resultera i en studiecirkel under rubriken: Frinnaryds kyrka- dåtid, nutid och framtid.

/Kerstin Karlsson



Tre damer på skattjakt beundrar kyrksilver och brudkrona: Ulla Malgeryd Andersson, Ulrika Hofstedt och Gun Orre.



Ulrika Hjalmarsson har tagit sig högt upp till tornrummets museum för att titta på samlingen av bl.a. kyrkböcker, altarkläden.

BRASAFTON

med fotograf Lennart Gustavsson

Det är en lång tradition att Frinnaryds Hembygdsförening inbjuder till brasafton i november, när det är som mörkast ute. Denna gång var den kände fotografen Lennart Gustavsson från Tranås inbjuden.

Lennart är frilansfotograf med natur- och dokumentärfoto som huvudinriktning och tävlar en hel del, nationellt och internationellt med sina bilder. Han blev Årets kulturpristagare i Tranås 2010.

I Sunhult visade Lennart ett stort antal vackra bilder. Främst naturbilder från Sommenbygden och Svartådalen men även från fågelsjön Tåkern. Också några bilder från Hästmansens lugna liv i Råskog, Askeryd kunde beskådas.

Här intill visar vi, med Lennarts tillstånd, några av de bilder han ställde ut. Man kan förstå att det krävs lång förberedelsestid för att kunna fånga de fina motiven.

I vanlig ordning bjöd föreningen på kaffe och frallor framför den värmande brasan och publiken fyllde storstugan en god stund efter föredraget.

/Hans-Åke Björklund



Lennart Gustavsson



Vildsvin. Foto: Lennart Gustavsson ©



Hästmannen. Foto: Lennart Gustavsson ©



Rött träd. Foto: Lennart Gustavsson ©

Mycket på gång i Sunhults Byalag



Mycket är på gång i Sunhults Byalag då den nya föreningslokalen snart blir färdig. I mars-april kommer förhoppningsvis lokalen stå klar att invigas och föreningen kan starta nya verksamheter. Satsningen kommer inledningsvis vara främst mot barn och ungdomsverksamhet men andra aktiviteter planeras också. Byggnad av bland annat boulebana kommer inledas under våren. En grillplats kommer anläggas i anslutning till stugan. Sedan är det upp till medlemmarna att själva bestämma vad som ska ordnas. Har man bara en idé så kommer föreningen stötta men det behövs fler som driver verksamheterna. Så länge aktiviteterna är för alla medlemmar så är stugan fri att disponera.



Stugan kommer också kunna hyras till bland annat barnkalas, dop, bröllofsfester med mera. Mer information om det kommer finnas då Byalagets nya hemsida är klar. Adressen är www.sunhultsbrunn.se. Där kan också få information om aktiviteter som är på gång, se bilder från byggandet och även information om skolan i Sunhultsbrunn. Titta gärna in i vårt bildarkiv med bilder från förr. Det kommer också finnas möjligheter för fastighetsägare att lägga upp information för att lättare komma i kontakt med bostadssökande.



Genom ett samarbete med Brandskyddsföreningen i Jönköpings län via projektet SäkerBy så har föreningen tilldelats en hjärtstartare som kommer placeras på Sunhults Skola. Den kommer installeras inom kort.

Sunhults Byalag är mycket glada och stolta att fått till en efterfrågad samlingslokal men för att kunna driva verksamheter så behövs det fler som vill bidra till ett aktivt föreningsliv i Sunhultsbrunn. Vi vill att det ska finnas aktiviteter för alla åldrar, ung som gammal. Ingen kan göra allt men alla kan göra något.

Vi ses vid Stugan.

/Hälsningar Sunhults Byalag



Birgitta jubilerar

- Salong 34 har fyllt 30 år



Att Birgitta Lilja skulle bli hårfrisörska förstod man redan när hon var barn. I hemmet fanns inte en docka med hår på huvudet. Alla hade de hamnat i Birgittas frisersalong hemma i Askersund. De hade blivit ompysslade och fått håret klippt så många gånger så att de till slut var mer eller mindre hårlösa allihopa. Så småningom flyttade familjen till Kumla och när det blev dags att gå på gymnasiet började Birgitta på Frisörskolan i Örebro. Under grundskolan hade hon praktiserat i Kumla men nu blev det praktikoch sommarjobbade i en frisersalong i Hallsberg och när utbildningen var klar började hon arbeta där.

1980 tog Birgitta över salongen i Hallsberg och där blev hon kvar till 1987. Det året kom kärleken åkande på en motorcykel och till Sunhult och Gamla vägen 34 bar det. Det är därifrån siffran kommer i Salong 34, salongen som Brigitta slog upp dörrarna till den 13/10 samma år.

När livet tog en annan riktning 14 år senare flyttade hon sin salong till gamla Betania och huserade där under 15 år. Nu har hon flyttat hem den till Järnkällegatan där hon bor med sin man Göran. Där tänker hon fortsätta klippa sina kunder så länge hälsan tillåter. Att gå i pension är det inte tal om. - Soffloket är inget jag känner för, säger hon. Maken Göran, ja, han kom inte åkande på mc men väl körande ICA's varubil, från Växjö till Kurts lanthandel på den tiden det begav sig. Där ser man hur viktigt det kan vara med en lanthandel.



Ulla Larsson är en av Birgittas omkring 100 stamkunder.

Under 30 år i Sunhult har Birgitta byggt upp en trogen kundkrets och dem tänker hon ta hand om i fortsättningen också.

Men Birgitta har fullt upp även vid sidan av salongen. Ett av hennes stora fritidsintressen är handarbete. Under många år har hon varit aktiv i Stickkaféet i Hembygdsgården. Det startades av Helen Olausson för många år sedan och man träffas fortfarande regelbundet, varannan måndag. Och när svampsäsongen drar igång gäller det nog att boka tid i förväg om man vill fixa håret för då tillbringar Birgitta så mycket tid som möjligt i skogen.

Tack för de här 30 åren, Birgitta vi hoppas att du får hålla på i många år till.

/Staffan Hellgren

**BYGG
& MARK
HÖGLANDET**

Din lokala Byggentreprenör
NYBYGGNATIONER • RENOVERINGAR

Kontor 0140-200 68
Tomas Axelsson 070-320 33 00
Ulf Holgersson 070-210 37 11

DEN GAMLA BILDEN



SVENSSONS ÅKERI Ett foto av en lastbil tillhörande åkeriet Svenssons i Frinnaryd, som ägdes av Einar Svensson. Mannen på bilden förmodligen Einar Svenssons far Einar själv blev senare busschaufför åt bl.a. Lingmerths i Tranås.



Bilen lastad med svallar. Seth Carlsson var chaufför berättar sonen Lars-Erik. De körde svallar till Göteborg och på den tiden var det ingen dagsresa utan det kunde dra sig över två dagar. Man kan undra vad han med geväret gör... är han med på resan?



Detta är Gunnar Hedström Frinnaryd – här med damer som var sommargäster på Öringe i Marbäck. Bilden är tagen 1933. Gunnar blev sedermera handlande inne i Tranås hans butik låg på Storgatan bredvid Söderbergs Bils kontor, men då lär han ha åkt Volkswagen...